

IN GESPREK



ACTIVITEITEN SEIZOEN 2018 – 2019
PROTESTANTSE GEMEENTE RODEN-RODERWOLDE

IN GESPREK

Dit is het thema, waarmee we het seizoen 2018/ 2019 aan het werk willen. Het landelijke thema van de PKN is 'Een goed gesprek'. Dat veronderstelt meer dan praten en informatie doorgeven; een goed gesprek impliceert ook aandacht voor elkaar, luisteren naar verhalen en ervaringen, meeleven met de ander. We willen in gesprek raken met mensen binnen en buiten onze kerkelijke gemeente, dorpsgenoten en andere belangstellenden van diverse leeftijden.

In gesprek over zaken die ons bezighouden, bijv. het eind van het leven, over engelen, leven en liefde, de essentie van het Jodendom.

Of in gesprek d.m.v. je handen op de creatieve workshops.

En natuurlijk is er de Voettocht in Advent, waar we wandelend met elkaar in gesprek zijn.

Of gewoon in stilte kunnen genieten van de natuur in onze omgeving...

Het is goed om met elkaar in gesprek te komen en te blijven.

Om in vertrouwen, luisterend naar de Ander, anderen en met elkaar een weg te zoeken die heilzaam is, voor onszelf, onze gemeenschap en de wereld. We hopen u en jou te ontmoeten bij één of meerdere gesprekken, ook als u of jij meer een luisteraar bent ...

We vinden het fijn als u zich van tevoren opgeeft, in verband met de koffie en thee.

De activiteiten kunt u ook vinden op de website van onze kerk:

www.pkn-roden.nl in de flyer en het activiteitenoverzicht in Kerknieuws.



Taakgroep Vorming en Toerusting

STARTZONDAG 16 SEPTEMBER 2018

Aan het begin van het seizoen starten we met een speelse viering op dezelfde wijze als vorig jaar.

Dat betekent dat ieder een eigen creatief onderdeel kiest, waarna we samen met de uitkomsten ervan de viering houden. Er zijn vele mogelijkheden. Een programma voor jong en oud!

Op deze zondag nemen we eveneens afscheid van vijf ambtsdragers. Op zondag 23 september verwelkomen we drie nieuwe mensen.



Opbouw van de ochtend:

09.00 – 09.50 uur	koffie/thee/fris - hal
09.50 – 10.05 uur	welkom en uitleg- kerkzaal
10.15 – 11.00 uur	workshops in verschillende ruimtes
11.15 – 12.00 uur	viering - kerkzaal
12.00 – 13.00 uur	broodjesbuffet - hal

Plaats:

Op de Helte

Voorgangers:

kw Astrid Mekes en ds Walter Meijles

Pianist/organist:

Arjan Schippers

WAAI BINNEN

EEN NIEUWE VORM VAN ONTMOETEN



Het is geen kerkdienst, het is geen vorming of studie – het is entertainment met inhoud. Vanaf vorig seizoen zijn we begonnen met een nieuwe vorm van ontmoeten en samenkomen, met als doelgroep de jongere generaties van eigen kerkleden en mensen uit het dorp.

Waai Binnen is cabaret en café, met live muziek, en een variété aan theatrale kunstvormen. Er is theatersport, er zijn fascinerende clips te zien, gekke acts, sketches, een gezongen liedje, spelvormen of interviews. Het is steeds weer anders en altijd kom je er met een glimlach weer opgeladen vandaan.

We doen Waai Binnen driemaal per seizoen.

Waai Binnen wordt uitgevoerd door ds Walter Meijles en diverse vrijwilligers. Heb je zin om mee te werken of interesse in de variétégroep dan kun je je opgeven bij ds Walter Meijles.

Datum: 18 november, 3 maart, 26 mei

Plaats: de hal van Op de Helte

Tijd: 19.15 uur inloop, aanvang 19.30 uur – 21.00 uur met nazit

Opgave: ds Walter Meijles

E: wmeijles@pkn-roden.nl

T: 06-37010413

Kosten: vrijwillige bijdrage

KOFFIE-EN ONTMOETINGSOCHTEND

Na de zomervakantie gaan we weer verder met de koffieochtenden op elke eerste dinsdagmorgen van de maand. Iedereen, die het gezellig vindt om onder het genot van een kopje koffie anderen te ontmoeten, is van harte welkom.



Datum: elke eerste dinsdagmorgen van de maand
eerste keer dinsdag 4 september

Plaats: Jeugdgebouw Pastorielaan Roderwolde

Tijd: tussen 10.00 uur – 11.30 uur

Informatie: Dirk van Hell

E: koffieochtendroderwolde@pkn-roden.nl

Kom ook eens langs!

Koffietijd

Tijd voor een fijn
gesprek onder het
genot van een kopje
koffie. Van harte
uitgenodigd.



Iedereen is welkom



Vanaf
5 september 2018

Elke woensdagochtend
"Op de Helte"
09.30 uur - 11.00 uur

voor informatie:
Ilse van Huffelen 050-5017538 of
koffietijdopdehelte@pkn-roden.nl

Touwslager 125, 9301 BJ Roden

HET LABYRINT LOPEN

Wandelen staat bekend als kalmerend, en een manier om je te kunnen concentreren en te ontspannen. Als je een geleid pad gaat lopen, en dat is het labyrint, dan hoef je niet de weg te zoeken of op zoek naar een uitgang. Want als je steeds doorloopt dan kom je altijd bij het centrum uit. Hierdoor kun je je concentreren op andere dingen. Een labyrint kun je op vele manieren lopen: alleen of met een groep, feestelijk, of gedenkend, als een ritueel gebed, of om jezelf te bevrijden van dingen. Het is als het lopen van een pelgrimsroute.



- Datum:** zondag 30 september
Plaats: vertrek vanuit Op de Helte naar Nietap met een korte inleiding op het lopen van het labyrint.
Tijd: 13.30 uur
Opgave: vóór 15 september bij kw Astrid Mekes
E: astridmekes@pkn-roden.nl
T: 06-20889955
Afsluiting: in Op de Helte waar we onze ervaringen kunnen delen
Er is geen limiet aan het aantal mensen dat mee kan lopen.
Wel graag opgeven of u met de auto of de fiets komt.

IN GESPREK

LEVEN MET VERLIES EN ROUW

Ook in het nieuwe seizoen gaan we weer van start met de groep *Verlies en Rouw*.

We zullen met elkaar in gesprek gaan naar aanleiding van het boekje van Carel ter Linden: *“Een land waar je de weg niet kent”*.

We komen 1 keer per maand bij elkaar van oktober tot en met mei, van 14.00 uur tot 15.30 uur.

Deze middagen staan voor iedereen open, of u nu voor het eerst komt of al vaker een keer bent geweest. U bent van harte welkom.

Ook zal er gekeken worden of er onderwerpen zijn die speciale aandacht verdienen; dit is afhankelijk van wat er leeft in de groep.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze middagen.



- Datum:** 2 oktober, 6 november, 4 december,
8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei
- Plaats:** Op de Helte
- Tijd:** 14.00 uur- 15.30 uur
- Begeleiders:** Cor Keers en kw Astrid Mekes

IN GESPREK OVER MUZIEK

Muziek doet iets met je. Het kan diepe gevoelens in je naar boven halen. Ook kan muziek je boven jezelf uit tillen en voordat je het weet word je dan zomaar meegenomen op de klanken van een mooi muziekstuk.

Ook in de Bijbel zijn er voorbeelden te vinden van muziek.

Heel bekend zijn de Psalmen die we zingen maar ook zijn er lofliederen, zoals het loflied van Maria. En bij de geboorte van Jezus horen we hoe engelen God de lof toezingen. Of David die op zijn harp speelt om koning Saul te kalmeren. Naast religieuze muziek is er ook veel andere mooie muziek te beluisteren.

Muziek is er dan ook in alle soorten en maten.



In 4 bijeenkomsten gaan we met elkaar luisteren naar muziek. Naar welke stukken, dat is nog een verrassing want iedere deelnemer kan zijn / haar eigen favoriete of bijzondere muziekstuk meenemen en laten horen. Na het beluisteren gaan we met elkaar in gesprek over de gekozen muziek.

Datum: woensdag 3 oktober; we bespreken dan ook meteen de andere data
Plaats: Hoofdstraat 36 Roderwolde
Tijd: 19.30 uur
Opgave: kw Astrid Mekes
E: astridmekes@pkn-roden.nl
T: 06-20889955

VERSLAAFD AAN GOD

LEESGROEP OVER HET BOEK VAN PETER ROLLINS

Veel mensen lijken wel verslaafd aan God. Ze gebruiken God als het middel om de leegte in hun bestaan op te vullen. Kerken die God als vervulling van je levensgeluk verkopen, lijken zo op één van de vele bedrijven die geluk verkopen. Rollins bepleit dat de kern van christen zijn juist is om te aanvaarden dat je het niet weet, dat de bevrijding van Christus is dat we afgeholpen worden van onze ideeën en verlangens. Rollins bouwt zijn betoog strak op en komt tot allerlei verrassende invalshoeken. Deze Noord-Ierse theoloog is één van de meest verfrissende theologen van vandaag de dag. Per avond bespreken we één van de drie delen waaruit het boek bestaat. Het is de bedoeling het boek zelf aan te schaffen. Wanneer dit een probleem is, laat het van tevoren weten.



Datum: 9 oktober, 30 oktober, 20 november
Plaats: Op de Helte
Tijd: 20.00 uur - 22.00 uur
Begeleiding: ds Walter Meijles
Opgave: vóór 1 oktober
E: wmeijles@pkn-roden.nl
T: 06-37010413

MEDITATIE:

AFDALEN IN JEZELF OM OP TE STIJGEN BOVEN JEZELF UIT

Mediteren kun je leren. Meditatie is je lichaam en geest tot rust brengen. Vanuit die rust kun je onverwachte waarheden over jezelf ontdekken. Verrassend en verfrissend kan dat zijn.

Ik maak hiervoor gebruik van een verstillend eerste deel van de avond en een creatief verdiepend tweede deel.

De werkvormen hiervoor zijn heel gevarieerd en eenvoudig te doen.

De ervaring leert dat je ontspannen en opgeladen weer naar huis zult gaan.



- Datum:** 18 oktober, 1 november, 22 november, 13 december
10 januari, 31 januari
- Meditatieplek:** Bovenzaal van De Bijkeuken
- Tijd:** 20.00 uur - 21.30 uur
- Begeleider:** ds. Walter Meijles
- Opgave:** vóór 11 oktober
- E:** wmeijles@pkn-roden.nl
- T:** 06-37010413

IN PURSUIT OF SILENCE

“UIT OP STILTE”

Een bijzondere documentaire, in de aanloop naar zondag 28 oktober, de landelijke Dag van de Stilte.

We worden voortdurend omringd door lawaai en geluid.

Stilte wordt steeds meer een zeldzaam goed. Maar bestaat pure stilte?

Waarom gaan we ernaar op zoek? Of waarom lopen we er van weg?

In een trip rond de wereld verkent deze film het geheim van stilte.

Een verrassend muzikale film die je oren doet spitsen en je de tijd geeft om stil te staan bij *STILTE*.



Datum: woensdag 24 oktober

Plaats: De Deel

Tijd: inloop 19.30 uur met koffie, start film 19.45 uur
duur: 80 minuten (nederlands ondertiteld)
na afloop koffie met gelegenheid tot napraten
tot ca 21.30 uur.

Opgave: Tineke de Groot

E: stilteplek@pkn-roden.nl

T: 050-5013329

Kosten: geen

WORKSHOP 'STOF IN LOOD'

'LICHT IN DONKERE DAGEN'

De traditie glas in lood is al eeuwen met kerken verbonden.

De kerk gebruikt van oudsher glas in lood om een mooie omgeving te creëren, maar ook om de kijker te informeren door middel van verhalen of religieuze symboliek.

Met het thema *LICHT* maken we een raamhanger met een eigen verhaal. Dit doen we met verschillende verharde stoffen en rubber.

Deze workshop is voor jong en oud, dus kom samen.



- Datum:** zaterdag 10 november
Plaats: De Deel
Tijd: 14:00 uur – 17.00 uur
Begeleiding: Judith Oosterhuis
Kosten: € 15,- per persoon
Inclusief: materialen en koffie/thee met wat lekkers
Opgave: workshop@pkn-roden.nl met vermelding van naam en telefoonnummer

VOETTOCHT IN ADVENT

IN GESPREK

In gesprek, wat een prachtige mogelijkheid om hier aan mee te doen, heerlijk wandelen in de bossen rondom ons mooie Roden.

Tijdens de wandeling contacten leggen en met elkaar in gesprek gaan en gedachten delen.

Onderweg zijn er 2 pleisterplaatsen waar wij gastvrij worden ontvangen en waar mogelijk nog iets over de historie wordt verteld.

Bij de eerste pleisterplaats is er koffie en bij de tweede soep met onze eigen meegebrachte lunch.

En zoals gewoonlijk is er als afsluiting een meditatief moment met muziek. Wij nodigen u van harte uit om mee te lopen, in gesprek te gaan. Kortom, het belooft een fijne wandeling te worden.



- Datum:** zondag 9 december
Plaats: vertrek vanaf De Deel
Tijd: 9.30 uur
Opgave: graag vóór 2 december
Bij: Bea van Lingen
E: b.vanlingen@pkn-roden.nl
T: 050-5013810
Kosten: € 5,- p.p.

IN GESPREK OVER ENGELN

Op deze avond staan wij stil bij: **Wie** of **wat** zijn Engelen? **Waar** komen engelen vandaan? **Hoe** zien engelen er uit? **Wat** is hun taak? In de Bijbel wordt op vele plaatsen gesproken over engelen of over Engel des Heren. Overigens komen engelen ook voor in andere religies. Het thema 'engelen' is door de eeuwen heen een inspiratiebron geweest voor schilders en beeldhouwers. Verder besteden we aandacht aan 'engelenverschijningen' en misschien heb je zelf ook weleens een ontmoeting met een engel gehad. Aan de hand van een presentatie komen bovenstaande aspecten aan de orde. Er wordt weleens gezegd: *"Ieder mens heeft z'n eigen engel"*. Een zeer interessant onderwerp om over van gedachten te wisselen. U bent van harte welkom op deze avond.



Datum: donderdag 13 december
Plaats: Op de Helte
Tijd: 20.00 uur
Inleider: dhr. Schuil uit Veenendaal
Opgave: Martin Lanting
E: m.en.d.lanting@pkn-roden.nl
T: 050-5017908
Kosten: een vrije gift in de giftendoos

ENGELEN HAKEN

Kun je haken?

Dan nodig ik je uit voor de mini-workshop 'Kerstengelen haken'. Op deze avond neem ik verschillende voorbeelden en patroontjes mee. Je kunt kiezen of je een eenvoudige engel wilt haken of een iets moeilijker exemplaar.

Wil je op deze avond zelf een haaknaald nr. 2/2.5 meenemen?

Ik zorg voor witte katoen, maar heb je zelf nog wat op voorraad liggen dan mag je dat ook meenemen.



Als we allemaal aan het haken zijn gaan we met elkaar in gesprek over engelen.

Waar komen ze voor in de Bijbel? Wat weten we van ze?

Kunnen ze echt zo mooi zingen? Zijn ze er nu nog?

Is je engel aan het eind van de avond nog niet klaar?

Geen probleem: je krijgt het haakpatroon mee naar huis.

Datum: dinsdag 18 december

Plaats: Op de Helte

Tijd: 19.30 uur

Opgave: Ada Waninge-Vrieswijk

E: a.waninge@pkn-roden.nl

T: 050-5012787

KLAAR MET HET LEVEN?

LOF DER ONVOLMAAKTHEID

Wat heeft het leven voor zin als je aftakelt door ouderdom, ziekte of handicap? In de media gaat het dan vaak al snel over euthanasie, of over leven dat voltooid is en beter voorbij kan zijn.

Gerbert van Loenen, die deze avond verzorgt, pleit voor een diepgaander debat dan de media nu bieden.

Want mensen die hiermee te maken hebben, hebben meer keuzes dan we nu horen op tv en elders in het publieke debat.

Op dit moment bereidt het D66-Kamerlid Pia Dijkstra een wetsvoorstel voor om hulp bij zelfdoding te kunnen verlenen aan mensen die levensmoe zijn. Ook hierover zal de bijeenkomst gaan.

Gerbert van Loenen (1964) is journalist en auteur. Hij schreef onder meer 'Lof der onvolmaaktheid', over hoe verschillend mensen omgaan met aftakeling door ziekte, handicap of ouderdom, en over hoe eenkennig media daarover berichten. Van 1990 tot 2014 werkte Gerbert van Loenen voor Trouw, onder meer als adjunct-hoofdredacteur. Nu leidt hij de interne opleidingen van de Persgroep (uitgever van Trouw, AD, de Volkskrant, QMusic, Tweakers e.a.) in België en Nederland. Ook is hij regelmatig nieuwscommentator voor NPO Radio 1, 'Dit is de dag' van de EO.



Datum: donderdag 17 januari
Plaats: Op de Helte
Tijd: 20.00 uur
Inleider: Gerbert van Loenen
Opgave: Martin Lanting
E: m.en.d.lanting@pkn-roden.nl
T: 050-5017908
Kosten: een vrije gift in de giftendoos

KLAAR MET HET LEVEN ?

Na de eerste bijeenkomst over bovengenoemd onderwerp met gastspreker Gerbert van Loenen, willen we ook graag met elkaar in gesprek gaan over dit lastige thema.

Eén avond leek ons niet toereikend om dit onderwerp voldoende recht te doen.

Daarom hebben we twee pastores, een huisarts en een ervaringsdeskundige uitgenodigd, die vanuit hun situatie hierover willen vertellen op een tweede bijeenkomst.

Daarna kunnen we met elkaar in gesprek gaan over onze eigen gevoelens, gedachten en ervaringen.



Datum: donderdag 24 januari
Plaats: Op de Helte
Tijd: 20.00 uur
Opgave: ds Marieke Pranger
E: m.pranger@pkn-roden.nl
Kosten: een vrije gift in giftendoos

VREUGDE DER WET

Vier avonden over bekende en tegelijk onbekende verhalen uit de Thora.

Voor fijnproevers bovendien nog gekruid met enkele joodse feesten en gedenkdagen.

- . Feest vieren
- . Verzoenen
- . Loofhutten
- . Wat verder ter tafel komt.



Deze bijeenkomsten leveren een goede basis voor de avonden over het boek van A.J. Heschel 'God zoekt de mens' . De bijeenkomsten kunnen echter ook los van elkaar bijgewoond worden.

Datum: donderdag 10 januari, woensdag 16 januari, woensdag 30 januari, donderdag 7 februari

Plaats: Op de Helte

Tijd: 19.30 uur

Inleider: ds Heider Krug

E: h.krug@pkn-roden.nl

BIBLIODRAMA: MET BIJBELVERHALEN SPELEN

Het is geen theater, het is geen bijbelstudie, het is bibliodrama!
In bibliodrama ga je speels aan de slag met personages uit een bijbelverhaal.

Via allerlei werkvormen kom je steeds beter in het verhaal.

Met elkaar speel je uit wat er ter plekke bedacht wordt.

Zo komt het verhaal zelf dichterbij dan met lezen alleen.

Iedere keer weer een unieke ervaring met gein en diepgang.

Deelname kan al vanaf 16 jaar.



Datum: woensdag 6 februari, 27 februari, 20 maart, 10 april

Plaats: Op de Helte

Tijd: 20.00 uur - 22.00 uur

Begeleider: ds. Walter Meijles

Opgave: vóór 1 februari

E: wmeijles@pkn-roden.nl

T: 06-37010413

DOORGEKREGEN VAN ANDERE ZIJDE

De Bijbel noemen we het geïnspireerde Woord van God, hoewel er vele schrijvers zijn geweest. Mohammed zei dat de Koran aan hem werd geopenbaard door een engel. Vandaag de dag zijn er diverse boeken die door wezens van andere zijde zijn geopenbaard: Een cursus in wonderen, de Seth reeks, Doorgevingen van Paulus, noem maar op. Is dit nieuw, of was dit vroeger ook al zo? Komen deze boeken van God, of moeten we dat anders zien? Waar hebben we het over met begrippen als channeling? Op deze avond verkennen we deze vragen en gaan met elkaar in gesprek.



Datum: dinsdag 22 januari
Plaats: De Catharinakerk.
Tijd: inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
Begeleiding: ds Walter Meijles
Opgave: voor 18 januari
E: wmeijles@pkn-roden.nl
T: 06-37010413
Kosten: vrijwillige bijdrage

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met SoWeLu, spirituele cadeauwinkel te Roden.

RONDE TafelGESPREK

DE TOEKOMST VAN RELIGIE

Op dinsdag 12 februari vindt een rondetafelgesprek plaats in de winkel Sowelu. Deze avond fantaseren we met elkaar over de toekomst van kerk en religie in Nederland.

Een handvol sprekers uit Roden houdt een korte visie op hoe het eruit kan gaan zien. Daarna is er opnieuw een korte gespreksronde. We wisselen geregeld van plek, zodat er steeds nieuwe gespreksgenoten zijn.

De insteek is niet om doemscenario's te bedenken, maar welke positieve ontwikkelingen we voor ons zien.

De sprekers worden t.z.t bekend gemaakt. Het zullen mensen zijn met diverse achtergronden, woonachtig in Roden of de directe omgeving.



- Datum:** dinsdag 12 februari
Plaats: winkel Sowelu, Heerestraat 30 te Roden
Tijd: inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
Begeleiding: ds Walter Meijles
Opgave: vóór 8 februari
E: wmeijles@pkn-roden.nl
T: 06-37010413
Kosten: vrijwillige bijdrage

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met SoWeLu, spirituele cadeauwinkel te Roden.

GOD ZOEKT DE MENS

EEN FILOSOFIE VAN HET JODENDOM

Abraham Josua Heschel schreef dit boek in 1955. Maar nog steeds is de inhoud zeer actueel en inspirerend en verrijkend. Heschels betekenis is voor het joodse volk niet te overschatten, maar strekt zich uit over de hele mensheid. Het idee van zorg voor elkaar doordrenkt Heschels hele denken en leven. Zijn politieke betrokkenheid bleek bijv. uit zijn daadwerkelijke steun aan M.L.King in diens strijd tegen rassenscheiding.

Een kernwoord van Heschel is 'betrokkenheid'.

In aansluiting (maar niet noodzakelijk) op de vier avonden over het jodendom door Heider Krug, willen we enkele begrippen uit zijn leven en gedachten bespreken. Daarbij denken we aan de volgende thema's:

- . Leven volgens de Thora
- . Filosofie van het jodendom
- . Drie wegen naar Gods tegenwoordigheid
- . De geest van het jodendom



U/je begrijpt: te veel voor maar vier bijeenkomsten. We hopen iets te proeven van de diepte en rijkdom van Heschels filosofie in het gesprek daarover.

Datum: donderdag 14, 21, 28 februari en 7 maart

Plaats: Op de Helte

Tijd: 19.45 uur

Inleiders: Maja Kösters en Marieke Pranger

Opgave: Marieke Pranger

E: m.pranger@pkn-roden.nl

PANNENKOEKENDAG

Dinsdag 5 maart mag u de pannenkoeken in de kast laten staan en in “De Deel” een pannenkoekenmaaltijd komen nuttigen.

Al eeuwenlang wordt in Engeland, Ierland en Australië op de dinsdag voorafgaand aan Aswoensdag, de eerste dag van de Christelijke vastenperiode, “pannenkoekendag” gevierd. Wij sluiten ook dit jaar aan bij deze oude traditie. De leden van de ZWO gaan, samen met een aantal vrijwilligers, deze avond pannenkoeken voor u bakken. Wij vragen van u een vrijwillige bijdrage in de pan. De opbrengst komt ten goede aan ons project in Oeganda.



In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en krijgen dagelijks te maken met geweld. Zes partners van Kerk in Actie hebben de handen inéén geslagen en werken samen met de kinderen aan een betere toekomst. Ze zoeken contact met hun familie, helpen kinderen aan een dak boven hun hoofd en begeleiden kinderen naar school. Want onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en het kind stabiliteit en toekomst bieden.

Wilt u ons project ondersteunen of een keer niet koken, geef u dan op.

- Datum:** dinsdag 5 maart
Plaats: De Deel
Tijd: 18.00 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage in de pan
Opgave: vóór 28 februari
Bij: Dea Smith
E: dea.smith@pkn-roden.nl

WORKSHOP 'LENTE IN DE LUCHT'

SCHILDEREN OP HOUT

In gesprek met elkaar vormen we een beeld n.a.v. het thema *Lucht*.

In taal gebruiken we vaak het woord lucht als je iets dwars zit.

'De lucht klaren', 'je hart luchten', 'opluchting', 'luchtig'.

In beeldtaal worden luchten gebruikt om emotie of sfeer te laten zien.

Bij deze workshop schilderen we een sfeerbeeld op houten panelen.

Ervaring met schilderen is niet nodig.

De workshop is voor jong en oud, dus kom samen.



- Datum:** zaterdag 6 april
Plaats: De Deel
Tijd: 14.00 uur – 17.00 uur
Begeleiding: Judith Oosterhuis
Kosten: € 15,- per persoon
Inclusief: materialen en koffie/thee met wat lekkers
Opgave: workshop@pkn-roden.nl met vermelding van naam en telefoonnummer

CONTACTEN RODEN KRAKOW

Het contact tussen de Evangelisch Lutherse Kerk in Kraków en de Protestantse Gemeente van Roden - Roderwolde bestaat al sinds 1984. Ieder jaar is er een gezamenlijk gespreksthema waar we in beide gemeenten met elkaar over van gedachten willen wisselen. Daarnaast bezoeken we elkaar over en weer. Zo hoopt een delegatie uit Krakow in het najaar 2018 naar Roden te komen. Helemaal zeker is dat nog niet maar we hopen op een ontmoeting

In het voorjaar van 2019 willen we dan weer een drietal gespreksavonden houden over een nog nader vast te stellen thema. De data hiervoor worden later via Kerknieuws bekend gemaakt.



Namens de werkgroep,

Contactpersoon: Hans Bouwers

E: krakow@pkn-roden.nl



- Datum:** zondag 7 april
Plaats: Op de Helte
Tijd: 19.30 uur
Opgave: vóór 2 april
Bij: Maja de Ruiters-Verweij
E: m.de.ruiters-verweij@pkn-roden.nl
T: 050-5014031
Kosten: een vrije gift in de giftendoos

De schilder en de liefde

De raamvertelling van vandaag is gebaseerd op het leven en werk van de Joods-Russische schilder Marc Chagall (1887-1985). Hij werd geboren in de Russische stad Vitebsk, studeerde in Sint Petersburg, Berlijn en vooral in Parijs. Opmerkelijk in zijn werk is zijn enorme positivisme. Een centrale plaats is er voor de geweldige kleuren, die hij gebruikt: rood, geel, groen en blauw. Het tintelt op het doek. Die tinteling is ook te vinden in het schilderij dat we vandaag hebben neergezet. Het is een uitvergroting van een werk, waarvan het origineel hangt in het museum Message Biblique de Marc Chagall in Nice. Thema van dit schilderij is de liefde, zoals dat in het bijbelboek Hooglied onder woorden is gebracht. Bijbelse thema's lopen vanzelf over in ervaringen van Chagall zelf.

Driemaal is hij getrouwd geweest: zijn eerste vrouw overleed in 1944, toen ze als Joodse vluchtelingen in de Verenigde Staten verbleven. Na de oorlog keerde hij met zijn tweede vrouw terug naar Frankrijk. Zij vestigden zich in Vence aan de Cote d'Azur. Het huwelijk met zijn tweede vrouw strandde echter na een aantal jaren. Vervolgens is hij in de jaren vijftig hertrouwd met zijn derde vrouw. Hij was toen al op leeftijd.

In het verhaal volgen wij zijn leven; thema's daaruit zitten ook in het schilderij verborgen. In de muziek en de liedteksten klinken steeds de universele thema's uit de liefde door: vreugde, verdriet, eenzaamheid, geborgenheid, tintelend plezier.

muziek: Henk Ruitter

liedteksten: Jan Blei

verhaal: Frans Ort

vormgeving: Gert Lok

choreografie: Niki Ramijn



Eetcafé "bij de Catharina"



5 oktober	Herfstmenu
2 november	Mediterraan menu
7 december	Zuid Afrikaans menu
11 januari	Nieuwjaarsmenu
1 februari	Winterkost
1 maart	Menu van 'OVER DE GRENS'
5 april	Verrassingsmenu
Plaats:	De Deel
Opgave:	Clara en Hielke Penninga
E:	eetcafe@pkn-roden.nl
T:	050-5014487

OECUMENE LEERHUISPROGRAMMA 2018-2019

Bezoek aan de tentoonstelling: Ik, Maria van Gelre: de hertogin en haar gebedenboek, Museum het Valkhof in Nijmegen

- Datum:** zaterdag 27 oktober 2018
- Vertrek:** 8.15 uur van de parkeerplaats achter de kerk der Triniteit in Roden per touringcar bus
- Programma:** 11.00 uur ontvangst met koffie en gebak
11.30 uur inleiding op de expositie door Johan Oosterman
12.30 uur op eigen gelegenheid bezoek aan de expositie en lunch (voor eigen kosten)
16.00 uur vertrek per bus uit Nijmegen
18.30 uur aankomst in Roden
- Opgave:** tot uiterlijk 30 sept. 2018 bij Yvonne Vos per [e-mailcontact>>>](#)
Maximaal 45 deelnemers
- Kosten:** €40 pp direct bij opgave deelname te betalen (of €30 voor museum- en bankgiroloterij VIP kaarthouders)
NL06INGB0004583356 t.n.v. Mw. Y.J. Vos te Roden

Lezing: Op zoek naar de spiritualiteit van Leonard Cohen: het licht doorheen de barsten.

Aan de hand van gedichten en songteksten van Leonard Cohen gaat Guus Prevoo op zoek naar de motieven en drijfveren achter die teksten en naar de spiritualiteit die Leonard Cohen dreef.

Er zullen ook liederen ten gehore gebracht worden

- Datum:** woensdag 21 november 2018
- Plaats:** Kerkzaal van de kerk der Triniteit, Roden
- Tijd:** 19.30 uur – 21.30 uur
- Door:** Guus Prevoo
- Kosten:** € 4

Informatieavond kloosterdagen (zie hieronder)

- Datum:** maandag 7 januari 2019
- Plaats:** De kerk der Triniteit, Roden
- Tijd:** 20.00 – 21.00 uur
- Inleider:** Margreet Versteeg/Yvonne Vos
- Kosten:** Geen

Graag vooraf aanmelden voor deze avond en deelname aan de kloosterdagen bij: Yvonne Vos: [e-mailcontact>>>](mailto:Yvonne.Vos@kloosterdagen.nl) of Margreet Versteeg: [e-mailcontact>>>](mailto:Margreet.Versteeg@kloosterdagen.nl)
Indien meer mensen zich aanmelden dan kunnen deelnemen aan de kloosterdagen, geldt de volgorde van aanmelding. Circa 8 deelnemers.

Hospice, als het sterven dichterbij komt.....

Een van de medewerkers geeft een lezing over het verblijf in "Het Gasthuis", een hospice in Groningen

Datum: maandag 11 februari 2019
Plaats: kerkelijk centrum Op de Helte
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Door: Rudolf de Boer
Kosten: vrijwillige bijdrage voor het hospice

Lezing: Snoep verstandig, eet geen appel!

De appel is één van de meest voorkomende vruchten in oude en moderne kunstwerken, christelijk en niet-christelijk. Waarom? En wat heeft die appel zoal te betekenen? Is het een onschuldige huis-tuin-en-keukenvrucht of een verboden vrucht? Een goddelijk geschenk of een vreselijke twistvrucht?

Datum: donderdag 21 maart 2019
Plaats: kerkelijk centrum Op de Helte
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Door: Saskia Goddijn, kunsthistoricus
Kosten: €5

Kloosterdagen Abdij Maria Toevlucht

In het klooster nemen we deel aan de gebedsvieringen, we leven in het ritme van het klooster, er is ruimte voor persoonlijke bezinning, Zen meditatie, om te wandelen en elkaar te ontmoeten

Datum: 2 - 4 april 2019
Vertrek: Dinsdag 2 april rond 12.30 uur vanuit Roden
Terug: Donderdag 4 april rond 17.00 uur in Roden
Plaats: Zundert
Kosten: Ca. €115 inclusief reiskosten per auto
Opgave: zie informatieavond kloosterdagen

Informatie over een van deze activiteiten: e-mailen naar:

Yvonne Vos: [e-mailcontact>>>](mailto:Yvonne.Vos@kloosterdagen.nl)

INHOUDSOPGAVE



1	Voorwoord	
2	Startzondag	zondag 16 september
3	Waai Binnen	1 ^e avond 18 november
4	Koffietijd Roderwolde	start dinsdag 4 september
5	Koffietijd Op de Helte	start woensdag 5 september
6	Labyrint lopen	zondag 30 september
7	Leven met verlies en rouw	start dinsdag 2 oktober
8	In gesprek over muziek	start woensdag 3 oktober
9	Leeskring <i>Verslaafd aan God</i>	start dinsdag 9 oktober
10	Meditatie	start donderdag 18 oktober
11	Film <i>In Pursuit of Silence</i>	woensdag 24 oktober
12	Workshop <i>Stof in lood</i>	zaterdag 10 november
13	Voettocht in Advent	zondag 9 december
14	Lezing over Engelen	donderdag 13 december
15	Workshop <i>Engelen haken</i>	dinsdag 18 december
16	Lezing <i>Klaar met het leven ?</i>	donderdag 17 januari
17	2 ^e Avond <i>Klaar met het leven?</i>	donderdag 24 januari
18	Vreugde der Wet	start donderdag 10 januari
19	Bibliodrama	start woensdag 6 februari
20	Doorgekregen van Andere Zijde	dinsdag 22 januari
21	De Toekomst van kerk en religie	dinsdag 12 februari
22	Leeskring <i>God zoekt de mens</i>	start donderdag 14 februari
23	ZWO pannenkoekenmaaltijd	dinsdag 5 maart
24	Workshop <i>Lente in de Lucht</i>	zaterdag 6 april
25	Werkgroep Roden- Krakow	start in overleg
26	Choral <i>raamvertelling Chagall</i>	zondag 7 april
27	Choral <i>raamvertelling Chagall</i>	zondag 7 april
28	Eetcafé	overzicht
29	Oecumene Leerhuisprogramma	overzicht
30	Oecumene Leerhuisprogramma	overzicht
31	Inhoudsopgave	overzicht
32	TVT adreslijst	



ds. Marieke Pranger (vz)
Natuurschoonweg 11 9312 PJ Nietap
telefoon: 0594-516104
email: m.pranger@pkn-roden.nl

Truus de Jong-Theessink (secr)
Grasbroek 20 9301 WC Roden
telefoon: 050-5016442
email: t.dejong@pkn-roden.nl

Bea van Lingen-van der Kolk (penningm)
Achterste Kamp 5 9301 RB Roden
telefoon: 050-5013810
email: b.vanlingen@pkn-roden.nl

Maja de Ruiters - Verweij
Nijenrode 23 9301 XS Roden
telefoon: 050-5014031
email: m.de.ruiters-verweij@pkn-roden.nl

Martin en Diny Lanting
Wiekslag 3 9301 JZ Roden
telefoon: 050-5017908
email: m.en.d.lanting@pkn-roden.nl

Zwanet Bilker
De Vennen 3 9302 ER Roden
telefoon: 050-5013640
email: z.bilker@pkn-roden.nl