



Een ♥ Kerkgroet van Protestantse Gemeente te Roden-Roderwolde



februari 2024

Lieve mensen,

Roderwolde

Afgelopen zondag hoorden de kerkgangers in Roderwolde en Roden dat Lykle de Boer en Mathilde te Velde stoppen met hun werk voor de Jacobskerk en het wijkteam in Roderwolde.

Mathilde haar dochter Lidewey is ernstig ziek en zal niet meer beter worden en zij wil de tijd die er nog is zoveel mogelijk met haar dochter doorbrengen.

Lykle stopt o.a. om gezondheidsredenen en voor beiden is alle begrip voor deze beslissing.

Lykle en Mathilde waren beiden afgelopen zondag bij het koffiedrinken na de dienst en hebben daar hun beslissing toegelicht. Rieny Kortlang, die ook in het wijkteam Roderwolde zit, overhandigde Mathilde als dank een bos bloemen en een boekenbon en van Lykle kreeg Mathilde een fles Jacobskreek, de huiswijn van Roderwolde 😊.



Mathilde is 20 jaar diaken geweest in Roderwolde. Eerst kwam zij samen met haar vader naar de Jacobskerk en langzamerhand nam zij allerlei taken op zich zoals lid van het wijkteam, de bloemen, ophalen van kerkgangers, elke zondag dienst en het organiseren van de Jacobszondag. In Roderwolde geldt voor alle wijkteamleden dat zij samen alle functies vervullen.

Lykle: heeft zich 27 jaar met hart en ziel ingezet als organist en koster voor Roderwolde. Daarnaast was hij 25 jaar een trouw lid van de kerkenraad, eerst als diaken en later als ouderling. Hij zat ook in het moderamen. Destijds werd Lykle, die in Tolbert woont, door Hans Greive gevraagd of hij in Roderwolde wilde helpen. Samen met zijn vrouw Miennie hebben zij heel veel werk verricht: de kerk klaarmaken voor de zondag, de catering tijdens koffie, bijeenkomsten in het jeugdgebouw, onderhoud van de tuin rondom de kerk, de sleutel beheren, post rondbrengen, het jeugdgebouw schoonmaken, en wat al niet meer. Wij respecteren na zoveel jaren trouwe dienst het besluit dat hij wil stoppen. Voor Roderwolde is dit uiteraard een enorme aderlating.

Afscheid Mathilde en Lykle

Zondag 25 februari wordt Mathilde, samen met Hadewieg, ontheven uit het ambt in de viering in de Catharinakerk door ds. Sybrand van Dijk.

Zondag 10 maart is er avondmaal in Roderwolde, ds. Walter Meijles gaat voor en we nemen dan afscheid van Lykle. Na de viering is er een gezellig samenzijn met koffie en een hapje en een drankje waarvoor u ook van harte bent uitgenodigd.

Hoe nu verder?

We gaan natuurlijk de Jacobskerk niet overhaast sluiten. Dat kan niet. We hebben Ubo Jan Bolt bereid gevonden om het orgel in Roderwolde te bespelen en hij wil dit wel om de week doen. Jetty Gunster speelt dan met het ochtendgebed. Naast Rieny Kortlang en Maja Kösters, zoeken we nog twee of drie mensen erbij. Inmiddels zijn hier wat mensen voor gevraagd maar mocht u denken; ik wil daar ook wel een handje helpen, graag, u kunt zich aanmelden bij ondergetekenden.

Uitnodiging middengeneratie: de toekomst van onze kerk, 11 maart

Nog even als herhaling: de toekomst van onze kerk hangt af van onze midden-generatie; zij zijn de toekomst en zullen het moeten dragen met elkaar. Daarom bij deze nog een keer de uitnodiging voor maandagavond 11 maart; samen met de kerkenraad nadenken en praten hoe we die toekomst van zien. Wie hierover mee wil praten, **en we nodigen hiervoor nadrukkelijk de 55-minners uit**; meld je aan bij ondergetekende om mee te praten met de kerkenraad, **op 11 maart om 20.15 u.**

Opvang Bijkeuken in De Krant

Voor wie De Krant niet heeft gekregen. Deze week staat er een mooi artikel in over onze opvang in de Bijkeuken. U kunt het lezen via deze link: <https://www.dekrantnieuws.nl/reader/21089/18385/-lsquo-als-iedereen-een-plek-heeft-stopt-de-opvang-rsquo-vluchtelingen-na-anderhalf-jaar-nog-steeds-in-de-helte#p=1>

Liefdevolle gemeentegroet!

Nettie Kramer
scriba@pkn-roden.nl
0612797669

Gerard Waninge
voorzitter@pkn-roden.nl
0610702573